



ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ

Καύση σκουπιδιών ... η ώρα της αλήθειας

Την εικόνα τη λες και ολίγον σουρεαλιστική... Αυτές τις ημέρες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης ξεκίνησαν έλεγχοι για το τσιγάρο που ως γνωστόν ευθύνεται για τον καρκίνο, ενώ την ίδια ώρα κατέπλεε στο λιμάνι της ΑΓΕΤ το βαπόρι από την Ιταλία που «πιάστηκε» από την Επιτροπή Πολιτών στη Μαγνησία... με τόνους πολλούς γιομάτο με σκουπίδι μυρωδάτο... Ομολογώ ότι δεν περίμενα διαβάζοντας προ μερικών ετών για το πρόβλημα με τη μαφία και τη διαχείριση των σκουπιδιών στη Νάπολη, ότι θα έφτανε η περίοδος κατά την οποία θα ήμασταν εμείς αυτοί εδώ στον Βόλο, που θα δίναμε τη λύση στο πρόβλημα των Ιταλών, των Μαροκινών, των Ισραηλινών κ.ο.κ... Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα; Γιατί τώρα και όχι από τότε; Αφήσαμε τόσα χρόνια αναξιοποιήτα... ίσως να είχαμε γλυτώσει και μερικές απολύσεις εργαζομένων στην ΑΓΕΤ από τη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της φθηνής ενέργειας των σκουπιδιών... κρίμα. Ευτυχώς όμως πάντα υπάρχει κάποιος που καλύπτει το κενό... αυτός που ενεργεί, πριν από εμάς, χωρίς εμάς, αλλά για εμάς... Ο Δήμος Βόλου, λοιπόν, είναι αυτός που ετοιμάζεται να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής RDF - SRF από τα δικά μας σκουπίδια, όποτε μην ανησυχείτε θα επέλθει η ισορροπία οσονούπω... θα καίμε τα δικά μας... Στο μυαλό μου, όμως την ίδια ώρα έρχεται και η άλλη εικόνα, εκείνη της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ΤΕΕ όπου άπαντες που συμμετείχαν, εντελώς λαϊκίστικα με μεγαλοστομίες και προς τέρψη των ιθαγενών πολιτών, είπαν ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καύση των 200 χιλιάδων τόνων σκουπιδιών από τους κλιβάνους της ΑΓΕΤ. Ένα ΟΧΙ που έγινε εύκολα ΝΑΙ -σαν του Τσίπρα του δημοψήφισμα ένα πράγμα- όταν ο αρμόδιος υπουργός

Περιβάλλοντος κ. Φάμελος που δεν μας καταδέχεται να έρθει στον Βόλο, διαβεβαίωσε άπαντες, ότι όλα θα γίνουν βάση της κείμενης νομοθεσίας...

Η μακαριότητά μας συνεχίστηκε μέχρις ότου μας ξεβόλεψε και πάλι αυτή η ενοχλητική Κίνηση Πολιτών που θέλει δημοψήφισμα για το θέμα και διοργάνωσε ημερίδα με καθηγητή εγνωσμένου επιστημονικού κύρους από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος μας άνοιξε και πάλι τα μάτια για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την καύση σκουπιδιών δίπλα στα σπίτια μας, κάνοντάς μας να σκεφτούμε πόσο απέχει η χώρα μας, η διοίκησή της και οι πολιτικοί μας από τη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου θέματος. Και τώρα; Ήρθε η ώρα της αλήθειας για όλους... Για τους βουλευτές και τη Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ και όλο το πολιτικό προσωπικό της πόλης... τον Περιφερειάρχη που ακόμη δεν έχει φέρει τον κ. Φάμελο στον Βόλο και δεν μας έχει πει τι έχει αλλάξει στις υπηρεσίες του για τις οποίες δήλωνε ότι έχουν αδυναμία όπως είναι στο να πραγματοποιούν συνεχείς και αξιόπιστους ελέγχους στην ΑΓΕΤ εάν προχωρήσει η καύση... το ΤΕΕ και την Αντιπροσωπεία του, της οποίας ο Πρόεδρος της ήταν αναφανδόν υπέρ της καύσης ως ασφαλή διαδικασία... τον Δήμο Βόλου που για να είμαστε ειλικρινείς, εάν άπαντες συμφωνήσουν ότι η καύση σκουπιδιών δεν επιβαρύνει περιβάλλον και την υγεία μας με διοξίνες και καρκινογόνους ρύπους, τότε όλοι θα πρέπει να στηρίξουν την πρόθεσή του να κάνει εργοστάσιο στον ΧΥΤΑ για καύση σκουπιδιών και από την ΑΓΕΤ σε μορφή RDF - SRF. Ήρθε η ώρα να έρθει επιτέλους ο υπουργός στον Βόλο και να ειπωθούν και να συμφωνηθούν όλα... και εάν αυτό πρέπει και επιβάλει η δημόσια υγεία όλων μας και κυρίως των παιδιών μας, ν' απαγορευθεί στην ΑΓΕΤ η καύση σκουπιδιών...

